



Imaam `Abdoellaah bin Mohammed al-Qar`aawie

Zijn Naam en Afkomst:

Hij is de Iemaam, de Geleerde, de Vernieuwer en de Hervormer in het zuidelijk district van het Koninkrijk van Saoedi-Arabië, `Abdoellaah bin Mohammed bin Hamd bin Mohammed al-Qar`aawie an-Nedjdie, uit het hoofdstedelijk district in Nedjd (Ar-Riyaadh). Hij had een grote kracht in het uitnodigen naar Allaah en het verspreiden van de Authentieke Dogmatiek, en vooral in het zuidelijk district is deze uitnodiging geslaagd en heeft het zijn vruchten afgeworpen.

Zijn Geboorte en vroege Jeugd:

Hij (moge Allaah barmhartig met hem zijn) werd geboren in de maand van Dhil-Hidjah in het jaar 1315 na Hiedjah (1894 van de Christelijke Jaartelling) in de stad `Unayzah, en zijn vader stierf twee maanden voor zijn geboorte. Hij werd opgenomen als wees onder voogdij van zijn moeder en zijn oom. Hij werd door hen opgevoed middels het leren van de beginselen van edelheid, deugdzaamheid en zuiverheid en hij memoriseerde de Qor`aan. In het begin van zijn leven was hij bezig met handel, daarna schakelde hij over naar het zoeken van kennis.

Zijn Reizen en Zoektocht naar Kennis:

Hij reisde tweemaal naar India. Daarna reisde hij tussen de steden van het Koninkrijk om te zoeken naar kennis. Dus van Boeridah naar Mekkah al-Moekarramah en al-Medienah an-Nabawiejah en ar-Riyaad en al-Ahsaa`a en Qatar. Hij reisde zelfs verder dan dat naar buiten het Arabisch Schiereiland, hij ging naar `Iraaq en Egypte en Shaam (gebied in Syrië en Jordanië).

Zijn Da`wah:

Na een lange periode van het zoeken van kennis bij de geleerden van de voorgaande steden begon hij met zijn uitnodiging van hervorming, en verhuisde hij naar het zuiden en vestigde zich in Saamitah, en hij maakte daarvan het centrum voor zijn uitnodiging. Dus hij begon de mensen uit te nodigen naar het vrezen van Allaah en naar het vasthouden aan de madhhab (leer, weg) van de Vrome Voorgangers met wijsheid en goede preken. En er verzamelden zich veel studenten om hem tot er een groot aantal met behoefte aan kennis hem hadden omringd. Dus hij hield zittingen en las voor hen uit de Qor`aan, (de boeken van) at-Tafsier, at-Tadjwied, at-Tauwhied, al-Hadieth, al-Fiqh, de Verplichtingen en bepaalde wetenschappen van de Arabische Taal. En hij ging richting de omliggende steden van Saamitah en opende daar vele scholen en hij stelde zijn voornaamste studenten aan als leraren zoals Shaych Haafidh bin Ahmed al-Hakamie (rahiemhoellaah) waarover hij zei: "Hij is één van mijn pupillen maar hij overtreft mij veruit in kennis."

En hij voorzag de scholen van al het geen wat de studenten nodig hadden van boeken, schriften en andere dingen met zijn eigen donaties. Ook ging hij zelf uit naar de dorpen voor enkele dagen totdat de mensen zich keerden tot het zoeken naar kennis onder hem. En de scholen van de Shaych strekten zich uit van het district Toehaamah tot aan het district `Asier. Dus er werden daarin zeker vele scholen geopend en de Shaych wees zijn grote studenten aan als leraren daarop.

En van de doelen van zijn uitnodiging: Het verbeteren van de dogmatiek in de zielen (van de mensen), de ware Islaam overbrengen in de zielen van de jongere moslims, en om hen te leiden naar de juiste weg. Vóór zijn komst was de gemeenschap in onwetendheid en bijgeloven, dus de Shaych (moge Allaah barmhartig met hem zijn) ontwikkelde studenten die sterk waren in hun dogmatiek en zij wendden zich tot de mensen en nodigden hen uit naar Allaah, dus hun inzet werd bekroond met het succes, waardoor de mensen de zaken van shirk en bid`ah verlieten, en velen van hen begonnen hun plichten te vervullen op hun gepaste tijden.

Zijn Dood:

En aan het einde van zijn leven leed hij aan een pijnlijke ziekte waardoor hij gedwongen was om te verhuizen naar de stad ar-Riyaadh waar hij werd toegelaten in het centrale ziekenhuis. En op dinsdag, de achtste van de maand Djoemaadaa al-Awwal van het jaar 1389 na Hiedjrah overleed hij (rahiemehoellaah) op een leeftijd van (ongeveer) 73 jaar, welke hij besteedde aan het dienen van kennis - hij zocht ernaar en hij verspreidde het tussen de mensen.

En hij (moge Allaah barmhartig met hem zijn) ging voorop als Iemaam van de Iemaams van de Islaamitische Uitnodiging in de veertiende eeuw na hiedjrah vooral in het district (Toehaamah en `Asier), waar zijn uitnodiging begon.

Dus moge Allaah barmhartig met hem zijn met ruime barmhartigheid en hem laten wonen in zijn uitgestrekte tuinen.

Mede mogelijk gemaakt door SP

Bron: www.Sahab.net